

O Heer, maak oop my hart se poort



O Heer, maak oop my hart se poort;
maak my ont - vank - lik vir u Woord
wat my u raad en wil ver - klaar.
Laat my dié Woord al - tyd be - waar.

2.

**U Woord, o Heer,
deurboor en wond,
maar dit genees ook,
maak gezond;**

**u Woord toon al ons sondes aan
en wys die weg wat ons moet gaan.**

3.

**O Vader, Seun en Gees tesaam,
hoe heerlijk is u Wondernaam!**

**O heilige Drie-enigheid,
ons loof U tot in ewigheid.**